



Beste donateurs, vrienden en belangstellenden,

Na twee en een half jaar konden we eindelijk weer naar onze school in Oeganda! Hieronder ons beeldverslag, plaatjes zeggen vaak meer dan woorden.



Onze kleuterklas. Eigenlijk begint de les pas om 2 uur, maar rond 11 uur verzamelen de eerste kleuters zich al onder de boom om samen met juf Esther spelletjes te doen.



Iedere dag om 4 uur, na afloop van de lessen, komen 2 klassen een half uur videofilms kijken. Voor de kleintjes vooral tekenfilms, voor de grotere documentaires en natuurfilms.



Paul heeft een aantal laptops gekocht om de hoogste klassen te laten kennismaken met computers. Maar voorlopig nog zonder internet.



Prossy, onze *cook*, werkt al bijna 10 jaar bij ons op school. Van het geld dat ze heeft verdiend, heeft ze een huisje gebouwd (30 m², keuken en wc buiten), waar ze met haar dochter en 2 kleinkinderen, in 2 kamers woont. Ze is dolgelukkig! Ze gaat het nog verder afmaken en van binnen en buiten pleisteren en verven.



De 2^e klas met juf Hadijah. Geen nettere en beter georganiseerde school in de wijde omtrek te bekennen. Ons hoofd, Samuel, krijgt regelmatig complimenten over zijn school. Alle kinderen hebben hun eigen boeken.



Gymles van de 7^e klas. Teacher Richard (achtergrond met Nederlandse vlag op z'n T-shirt) is verantwoordelijk voor sport & spel



We hebben alle kinderen op een ijsje getrakteerd. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze ijs proefden! Het was af en toe even wennen.....



Het lezen gaat eindelijk lukken. Iedere dag mag één klas, na afloop van de les om 4 uur, naar de bibliotheek om te lezen. Daarnaast wordt in alle klassen door de leraar/lerares een boek voorgelezen en moeten ook de kinderen voorlezen.



Paul heeft een paar schaakborden meegenomen en ze de spelregels uitgelegd. Leraar Richard kent ze ook en samen proberen ze nu de eerste partijtjes te spelen.



En dammen hebben ze een paar jaar geleden al geleerd. Cook Prossy is zoals altijd geïnteresseerd en houdt tegelijk een oogje in het zeil.



Onze zgn. *African Proof* voetballen zijn na 5 jaar toch eindelijk kapot. We hebben weer 2 leren ballen gekocht, maar die zullen het maar een paar weken uithouden. We blijven proberen om de *African Proof* ballen ergens te kopen.

We hopen dat jullie een indruk hebben gekregen hoe het dagelijks leven er op onze school nu uit ziet. Corona ligt achter ons en alle leraren doen hun uiterste best om de leerachterstand van de afgelopen 2 jaar in te halen.

Weer een hartelijk dank aan een ieder voor de -financiële- ondersteuning van de Agnes School in Oeganda.

Groet,

Gerda & Rob van de Wijngaert

Eindhoven, 24 maart 2022